

Christus, onze God en Heiland



De Bijbelboeken Titus, 2 Petrus en Judas

Titus 2

De Heiland en Zijn verschijning

ZBSH - Zoom bespreking 16 oktober 2021

Hellevoetsluis, Pvd

Christus, onze God en Heiland

Titus 2 : 11,12

Want **de genade van God**, heilbrengend voor alle mensen,
is verschenen en onderwijst ons,
 dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten
 ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw,

- openbaring van de genade van God (2Tim 1:10 en Titus 3:4)
- de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden (tot stand gebracht) (Joh 1:17)
- want allen.....worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is (Rom 3:24)
- de genade is *heilbrengend* voor **alle** mensen (...uit genade bent u behouden, **door het geloof**, het is de gave van God Ef 2:8)
- de genade *onderwijst ons* - *het woord hier gebruikt voor onderwijzen betekent niet: leren*
maar heeft meer de betekenis van: opvoeden, dat net als bij kinderen gepaard
gaat met terechtwijzen, tuchtigen etc. kortom: onder tucht gebieden

(n.b. HSV zaligmakend != heilbrengend Telos)

in OT tucht van de wet = vloek

in NT tucht van de genade = bewijs van de liefde van de Vader