

Bijbelstudie Voorburg

Zaterdag 18 januari 2020



1 Johannes 2:12-29

HET LEVEN: BLIJVEN IN DE ZOON

Het fundament

(Gemeenschappelijke grondslag, vs. 12)

- Algemeen kinderen (familie van God)
- Vergeving van zonden door belijdenis, 1 Joh. 1:9
- Vergeving zegt iets over Zijn Wezen
Naam: Wie Hij is
- Uitgangspunt voor al God's kinderen:
Ps. 32:1 – Welzalig is hij van wie de overtreding
vergeven, van wie de zonde bedekt is
- Voorwaarde voor geestelijke groei

Vaders

- Dat wij dat allemaal worden
- Omdat u Hem kent die van het begin af is; Christus is God en mens in 1 persoon
- Vaders vinden alles in Hem en rusten in Hem in het genot van de volle Zegen
- Slechts een herhaling nodig:
Ik schrijf u – ik heb u geschreven
- In Zijn persoon (als mens) is de volheid van genade en waarheid geopenbaard (Joh. 1:17 en geworden)



Jongelingen

- Overwinningen door het woord van God dat in u verblijft
- Geeft geestelijke kracht, maar overwinningen zijn ook een gevaar
 - Niet van de wereld
 - Wat in de wereld is:
 - Begeerte van het vlees
 - Begeerte van de ogen
 - Hoogmoed van het leven
 - Zondeval, Gen 3:4
- Wat is de wereld
 - heeft het doodvonnis van God en gaat voorbij



Kindertjes

- Laatste uur – toegespitst; gaat verder dan laatste tijden of dagen
- Blootgesteld aan grote gevaren
- De geest van de antichrist (Hfdst. 4:3)
 - a. tegen Christus
 - b. in plaats van Christus

Werkt nu al

- Leugenaar – vermenging
- Diabolus – verwarring
- 1^e loochening: de Christus
- 2^e loochening: de Zoon

God kan niet gekend worden buiten de Zoon

- Belofte: niet als toezegging maar als inlossing
- Zalving is de aanvoeling (in u wonen, Kol 3:16)

Alleen in Hem, niets buiten Hem



Kinderen

- Weer algemeen
- Geloof in Zijn persoon 2 Tim. 1:12
- **Wij** – vrijmoedigheid hebben
- Hij is rechtvaardig – wij zijn uit Hem geboren; niet de mate maar het feit
- Rechtvaardig zijn is dat je doet wat recht is in God's ogen
Aanwezig is de motivatie en de wil (Hebr. 13:18)
- De vader geeft ons liefde



Vragen

1. Zou u zichzelf bij de vaders, de jongelingen of de kindertjes indelen? Waarom?
2. Waarin ervaart u de strijd tegen de boze?
3. Bestaat er vandaag de dag nog een reëel gevaar om de wereld lief te krijgen? Zo ja in welke zin?
4. Waarom staat het doen van de wil van God tegenover liefde tot de wereld?
5. Waaraan kunnen wij in onze tijd constateren dat het het laatste uur is?
6. Wat moet er gebeuren als dwaalgeesten niet zèlf, uit eigen beweging, de geloofsgemeenschap zouden verlaten?
7. Probeer voor uzelf uw belijdenis aangaande de Zoon van God onder woorden te brengen.