

Het vrederijk

Voorlezen: Hand.3:1-9 en 19-21 en 24

Waar wil ik het over hebben:

1. God wil zijn wereld terug
2. Het vrederijk
3. Een illustratie van het vrederijk
4. De kenmerken van het vrederijk
5. Wat voor de toekomst geldt, is nu reeds voor ons een werkelijkheid in een andere zin

1. God wil zijn wereld terug

De verhoring van het gebed dat onze Heer geleerd heeft aan zijn discipelen: *Uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.*

God wil zijn wereld terug. Hij laat het werk van zijn handen niet varen. De Heer Jezus, die unieke Persoon, heeft zoveel invloed gehad op de mensheid en de wereldgeschiedenis dat Hij de klok van onze geschiedenis op nul zette en daarmee een nieuw begin maakte.

We hebben het jaar van het welbehagen van de HERE - de tijd van genade - gehad en in Open. 6-19 nagedacht over de dag der wrake van onze God (Jes.61:1.2) en zullen nu nadenken over het jaar 'van Mijn verlost', het vrederijk: Jes.63:4:

*'Waarom is dat rood aan Uw gewaad,
en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt?
Ik heb de pers alleen getreden;
er was niemand uit de volken met Mij.
Ik heb hen vertreden in Mijn toorn,
hen vertrapt in Mijn grimmigheid.
Hun bloed is op Mijn kleding gespat,
heel Mijn gewaad heb Ik besmet.
Want de dag van de wraak was in Mijn hart,
het jaar van Mijn verlost was gekomen'.*

De aarde ligt niet op het sterfbed - er is geen enkele reden tot pessimisme - maar in het kraambed: er komt iets nieuws: het messiaanse rijk of wel het vrederijk.

Uiteindelijk zal de wereld zijn zoals God het gewild heeft. Een wereld vol mensen die in volkomen harmonie met God en elkaar leven:

'Zie, de tabernakel van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God. En Hij zal elke traan van hun ogen wissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij die op de troon zat, zei, Zie, Ik maak alles nieuw. En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En Hij zei tot mij: Zij zijn gebeurd!' (Op21:3-6)

En ook al slaat het bovenstaande gedeelte niet op het vrederijk, het is wel in het verlengde ervan als de Zoon het koninkrijk zal overgeven aan God de Vader en God alles in allen zal zijn.

2. Het vrederijk

De uitdrukking 1000 jarig vrederijk komen we in de Bijbel niet tegen. Onder welke woorden/benamingen komen we dit rijk dan wel tegen?

1. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zoals

Jes.65:17:

*Want zie, Ik schep een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde.*

*Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden,
ze zullen niet meer opkomen in het hart.*

Jes.66:22:

*Want zoals de nieuwe hemel
en de nieuwe aarde die Ik ga maken,
voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE,
zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan*

De OT profeten zagen niet verder dan hun horizon en dat is de eerste schepping. Zij hadden niet het zicht op de eeuwige toestand. In dit rijk is er dan ook nog sprake van de dood:

Jes.65:20:

*Daar zal niet meer zijn
een zuigeling die maar enkele dagen leeft
of een oude man
die zijn dagen niet zal volmaken,*

want een jonge man zal sterven als een honderdjarige,
maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden (in de eeuwige toestand zal er gaan vloek meer zijn).

en:

degene die dán in opstand komt tegen de Koning zal direct worden geoordeeld - ook daarvan is in de eeuwige toestand geen sprake. Ik citeer: Ps101:8:

*'Elke morgen zal ik
alle goddelozen in het land ombrengen,
door allen die onrecht bedrijven,
uit de stad van de HEERE uit te roeien'*

2. De wedergeboorte (Mt19:28)

En Jezus zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen.

De wedergeboorte is een mooie uitdrukking. Het is geen renovatie of restauratie, maar een geboorte: Nog een keer: De aarde ligt niet op een sterfbed - er is geen

enkele reden om pessimistisch te zijn - maar op een kraambed, immers 'de schepping zucht en is in barensood tot nu toe (Rom.8:22)

3. **De herstelling van alle dingen** (of de wederoprichting van alle dingen), *waarvan God gesproken heeft door de mond van zijn heilige profeten van oudsher* (Hand.3:21). De genezing van de verlamde was daarvan een voorproef een teken. Toen op kleine schaal, in de toekomst wereldwijd en iedereen.

4. De **vrijmaking** van de schepping (Rom.8:21): *in de hoop dat ook de schepping zelf zal vrijgemaakt worden van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.*

5. **De toekomstige eeuw** (Ef.1:21b; of: **het toekomstig aardrijk** (Hebr.2:5; 6:5: de krachten van de toekomstige eeuw)

6. **De sabbatsrust** die overblijft voor het volk van God (Hebr.4:9). Na 6000 jaar geschiedenis van onrust, breekt dan nu eindelijk de sabbatsrust aan.

7. **Koningschap** (Openb.19:6: God is Koning en Hij regeert door de Heer Jezus - zie ook Openb.11:15)

Augustinus heeft gezegd: Het hart van de mens is onrustig totdat het rust vindt in God.

Van de schepping kan worden gezegd: de schepping is onrustig totdat ze rust vindt in God. Deze rust correspondeert met de 7^{de} scheppingsdag waarop God rustte.

En laten we wel wezen: Israël is dan weer het middelpunt van deze aarde en de wet zal uitgaan vanuit Sion en de volken zullen optrekken naar Jeruzalem, maar toch is het een wereldwijd messiaans rijk dat zeker niet beperkt is tot Israël, immers het gebed dat de Heer aan zijn discipelen leerde zegt: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel also ook op de aarde (en niet: also ook in Israël). En: Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde (niet: in hemel en in Israël)

3. Een illustratie van het vrederijk

Hoe ziet dat vrederijk eruit?

Laten we nu teruggaan naar Hand.3. Dit is een mooi plaatje van wat we mogen verwachten voorafgaand aan en in het vrederijk:

1. Een man die niet in staat is om de tempel binnen te gaan, verlamd (ongeveer 40 jaar als symbool van de vele eeuwen dat Israël bestaat en niet in staat is geweest God te dienen, evenals de overige volkeren)
2. Het negende uur (op basis van dit uur kan Israël en de mensheid hersteld worden, evenals deze man), het uur van het gebed, het uur van het avondoffer, het uur waarop *het gebed* werd opgezonden: Mijn God, mijn God, waarom. Maar ook het uur waarop werd uitgeroepen: Het is volbracht!

3. Voor deze man is er alleen heling door de naam van Jezus Christus van Nazareth (de verachte): *‘Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen van het land (of van de aarde) zullen over Hem weeklagen’* (Op1:7). Alleen door Hem is er herstel/wederoprichting mogelijk en alleen door Hem zullen de tijden van verkwikking aanbreken.
4. Wat gebeurt er:
 1. Zijn voeten en zijn enkels worden stevig
 2. Hij springt op en gaat staan, loopt en gaat met hen de tempel binnen
5. Een prachtig plaatje van wat we vinden in het vrederijk:
 1. De tempel (Ez.43:2,4,5,7). De HERE is aldaar (Ez.48:35)
 2. Een volk dat genezen is (Jes.33:24: *Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. Want het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben ontvangen*’, en *‘Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen’* Jes.53:5 en *‘De bladeren van de boom zullen tot genezing zijn van de naties’* - Openb.22:2)
 3. Een verlamde die loopt: Js35:5,6: *‘Dan zullen de ogen van de blinden worden opgedaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van de stomme zal juichen’*. (Joodse wijsheid zegt: *Een dove heeft gehoord, hoe een stomme heeft verteld, dat een blinde heeft gezien hoe een lamme heeft gelopen* - gebaseerd op Jes.35)
 4. Voorwaarde voor Israël en de mensheid: berouw en bekering (Hand.3:19) en geloof in de Knecht van Jahweh: Zijn knecht Jezus, de Heilige en Rechtvaardige, de Vorst van het leven, Zijn Christus, een profeet uit uw broeders, Zijn knecht, de messias.

4. Waardoor wordt het vrederijk o.a. gekenmerkt

1. Een koning zal heersen in gerechtigheid

Jes.9:5,6:

*Want een Kind is ons geboren,
 een Zoon is ons gegeven,
 en de heerschappij rust
 op Zijn schouder.*

En men noemt Zijn Naam

Wonderlijk, Raadsman,

Sterke God,

Eeuwige Vader,

Vredevorst.

Aan de uitbreiding van deze heerschappij

en aan de vrede zal geen einde komen

op de troon van David

en over zijn koninkrijk,

om het te grondvesten

en het te ondersteunen

door recht en gerechtigheid,

van nu aan tot in eeuwigheid.

en:

Jes.32:1,2: *Zie, een Koning zal regeren in **gerechtigheid**, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land')*

2. De natuur zal hersteld worden (Jes.2:9,11; de woestijn zal bloeien)

Js11:

*Een wolf zal bij een lam verblijven,
een luipaard bij een geitenbok neerliggen,
een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn,
een kleine jongen zal ze drijven.*

*Koe en berin zullen samen weiden,
hun jongen zullen bij elkaar neerliggen.*

Een leeuw zal stro eten als het rund.

*Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder,
en in het nest van een gifslang
zal een peuter zijn hand steken.*

*Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten
op heel Mijn heilige berg,
want de aarde zal vol zijn van de kennis van de **HEERE**,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.*

(De partij voor de dieren heeft geen werk meer!)

en:

*De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn,
de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan
als een roos.*

*Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen,
ja, zij zal zich verheugen en juichen.*

*De luister van de Libanon is haar gegeven,
de glorie van de Karmel en de Saron.*

*Ze zullen zien de heerlijkheid van de **HEERE**,
de glorie van onze God (...)*

Hij zal komen en u verlossen.

*Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend.*

*Dan zal de kreupele springen als een hert,
de tong van de stomme zal juichen.*

*Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen
en beken in de wildernis.*

Het dorre land zal tot een waterpoel worden,

*het dorstige land tot waterbronnen;
op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was,
zal gras zijn, met riet en biesen.
Daar zal zijn een effen baan, een weg;
de heilige weg zal hij genoemd worden.
Een onreine zal er niet over gaan,
want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat,
zelfs dwazen zullen niet dwalen.
Daar zal geen leeuw zijn,
geen verscheurend dier zal erop komen;
ze zullen daar niet aangetroffen worden,
maar de verlostten zullen die bewandelen.
Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.*

3. Er zal vrede, gerechtigheid, rust en veiligheid zijn:

Jes.32:15-18:

*'Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte.
Dan zal de woestijn tot een vruchtbaar veld worden
en het vruchtbare veld zal als een woud beschouwd worden.
Het recht zal wonen in de woestijn
en **de gerechtigheid** zal verblijven op het vruchtbare veld.
De vrucht van de gerechtigheid zal **vrede** zijn,
en de uitwerking van de gerechtigheid: **rust en veiligheid** tot in eeuwigheid.
Mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede,
in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust'*

4. Er zal dus geen oorlog meer zijn:

Jes.2:4:

*'Hij zal oordelen tussen de heidenvolken
en veel volken vonnissen.
En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen
en hun speren tot snoeimessen.
Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen.
Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.'*

5. De tempel zal herbouwd zijn en de eredienst hersteld en het onderricht in de wet zal worden gegeven.

Jes.2:3:

*'Vele volken zullen gaan en zeggen:
Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,*

*naar het huis van de God van Jakob;
dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
en zullen wij Zijn paden bewandelen.
Want uit Sion zal de wet uitgaan,
en het woord van de HEERE uit Jeruzalem'.*

6. Tot slot: De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn naam de enige.

Terug naar Hand.3. Mijn laatste punt:

5. Wat voor de toekomst geldt, is nu al werkelijkheid voor ons

Hand.3: toen op kleine schaal, beperkt en plaatselijk. Dan wereldwijd en op grote schaal: geen inwoner van het land zal meer ziek zijn.

Wij beleven het **'reeds nu, nog niet'** van het koninkrijk en zien hier en daar tekenen van dat rijk. Iedere bekeerde is een miniatuur van het komende Koninkrijk. Iedere rechtvaardige regering of vorst, ieder bedrijf, iedere school waar de verworpen Koning wordt geëerd is een miniatuur vrede-rijk. Ieder gezin waar de regels van de Heer Jezus worden gehuldigd is een voorafschaduw van dat rijk.

Het Koninkrijk der Hemelen is er nu ook, maar de Koning is nog afwezig. Echter, i.p.v. de Koning is nu de Heilige Geest gekomen op een wijze die onvoorstelbaar was voor de gelovigen in het OT: Hij woont **in** ons en **rust op ons** (een vliegtuig met twee vleugels).

Voor ons geldt nu al: Het Koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar gerechtigheid, vrede en blijdschap in de HG (Rom.14:17). Allemaal kenmerken die het manifeste Koninkrijk der Hemelen in het vrede-rijk kenmerken. We zijn Gods Madurodam. Wil je in een korte tijd Nederland leren kennen, dan kun je ook Madurodam bezoeken en krijg je een miniatuur NL. Zo zullen mensen als ze ons zien al iets zien van de toekomstige tijd.

Wij mogen nu het Koninkrijk prediken, zoals Paulus dat deed en overal waar mensen buigen voor de verworpen Koning zal iets zichtbaar worden van de toekomstige eeuw. Aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, ook nu, hoewel Hij die macht nog niet altijd en overal manifest maakt. In de toekomst regeert de gerechtigheid, nu regeert de genade door gerechtigheid (Rom.5:21). In de toekomst moet iedereen voor Hem buigen, nu is er geen dwang.

Hoe beleef jij het Koninkrijk der Hemelen in deze tijd? Heb jij vrijwillig voor de Heer gebogen en laat je iets zien van Zijn plannen met de wereld? Ben jij als die verlamde die genezen is en die van blijdschap uit zijn voegen barstte en niet wist wat hij doen moest en al springend en huppelend de geschiedenis is ingegaan?